

Vandra vidare med Jesus

Johannes kap.15: 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 8 Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 9 Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Fördjupa din relation med Jesus.

Den kristna tron handlar främst om att kunna ha en relation med Gud genom Jesus. Johannes kapitel 15. handlar om vinstocken och grenarna. Där nämns uttrycket "bliv kvar" 11 gånger. Det är ett nyckelord för allt liv och växande. Bliv kvar i Jesus. Då kommer frukten växa fram, nämligen kärlek, glädje och frid.

Låt Jesu ord få forma dig.

Lyssna till vad Jesus säger i ditt hjärta, ditt sinne. Lyssna inåt. Han talar och varje ord är programmerat med liv i överflöd. Att växa i tro är inte att gå upp i sig själv och fokusera på sig själv. Det är att likt Jesus leva ett utgivande liv för andra. Då bär vi frukt och mognar. Jesus sa: "Min glädje skall vara i er". Glädjen ska inte komma och gå som en tillfällig inackorderingsgäst. Glädjen ska bo där. Den är inte beroende av känslorna utan har en trygg förankring i vad Guds ord säger om dig. Du är ett Guds barn. Du är älskad och förlåten och du är fri att leva och upptäcka mer och mer av vad Gud vill med ditt liv.

När du läser i Bibeln ska du börja praktisera det du läst. Be och tacka för budskapet och börja med att omsätta det i praktiken i din omgivning.

Vi ska stanna kvar i Jesu kärlek och leva i gemenskap med Honom och med andra som också tagit emot Honom i sina liv. Genom att vi stödjer och hjälper varandra växer vi och Guds rike växer.

När vi kristna är som grenar som bär upp varandra, då växer frukten som består.

Glädjen tillhör det kristna livet även om det finns lidande, förföljelse, motstånd. Bygg inte det nya livet på känslor och människor utan på Jesus och Guds ord. Då bygger du på en fast och stadig grund som står pall för livets olika stormar.

För att fortsätta att växa behöver du berätta för andra om din tro på Jesus. **Bibeln är också tydlig med att uppmana dem som tror och**

tagit emot Jesus att låta döpa sig. Då begraver du den gamla människan och står upp ur vattnet till ett helt nytt liv. Ett liv i gemenskap med Jesus. Du blir en ny skapelse som Bibeln säger i 2 Kor 5:17

Gud ger dig en gåva när du blir döpt. Du får den helige Ande som ger dig kraft, förmåga att förstå det du läser i Bibeln. Det är precis som om orden du läser får liv. Den helige Ande stärker din tro, ger dig mod att berätta för andra om din tro och ger dig övernaturliga andliga gåvor. Du kan börja lägga händerna på sjuka och be för deras helande. Du kan få se in i människors hjärtan och tala in helande i deras psyke och förmedla inre helande, hopp och framtidstro.

Du kan också växa i gemenskap med andra troende i en kristen församling och hemgrupp.

Det finns mer att upptäcka, växa i kunskap och tro och att sprida de goda nyheterna.

Hör av dig om du vill få tips på någon kurs t.ex. Alpha eller tips på någon bra bok som gör att du kan växa som kristen.